



# Voedselbos voor iedereen

Een groot voedselbos vol met fruit- en notenbomen en eetbare planten, waar iedereen een handje gratis mag proeven. Dit klinkt misschien als een sprookje, maar in Zoetermeer wordt dit werkelijkheid met Voedselbuurtbos GeuzeGroen. tekst Nieske van der Voort beeld Voedselbuurtbos GeuzeGroen

**N**a jarenlange voorbereiding en eindeloos gelobby lijkt de droom van Klaartje Jaspers en Astrid van Beek nu dan toch echt uit te komen. Vier jaar terug dienden ze een burgerinitiatief in voor een groot voedselbuurtbos in de polder tussen hun woningen in Leidschenveen en Zoetermeer. En nu worden de eerste zaailingen van fruitbomen, besenstruiken en kruiden in rappe vaart door een leger aan vrijwilligers het twee en een half hectare grote stuk grond ingegraven van de Nieuwe Driemanspolder. "Nog meer hulp is meer dan welkom," laat Klaartje Jaspers tussen het graven door weten. De twee vrouwen kregen eind februari pas het groene licht, waardoor ze nu alle zeilen bijzetten. "Het liefst hebben we alles in maart de grond in. Dat vinden de planten het fijnst. Dan worden ze het sterkst." En dat is het idee voor GeuzeGroen: een sterkgeworteld bos, wat bijdraagt aan een gezondere bodem en meer biodiversiteit, maar ook fungeert als ontmoetingsplek, een plek waar iedereen mag komen, om vers voedsel te plukken en om te leren waar ons voedsel vandaan komt. "We zijn veel te afhankelijk geworden van de supermarkt." Kort gezegd is een voedselbos een namaak bosrand, die vooral bestaat uit

soorten die eetbare producten voortbrengen. Het doel is in korte tijd een heel ecosysteem te creëren met hoge en lage bomen, struiken en heesters, wortelgewassen, schimmels en paddenstoelen.

**Nog meer hulp is meer dan welkom**

"Je selecteert op soorten die sterk zijn, geen onderhoud nodig hebben, veel productie geven en samenwerken," legt Jaspers uit. "Net als mensen, werken bomen samen. Als je ze handig naast elkaar zet, hoef je zelf niet veel meer te doen."

#### Overleven

En is er daarna dus alle tijd over voor educatie, spel en ontmoeting. Dat staat voor Jaspers hoog op de agenda. "Het

is echt de bedoeling dat iedereen zich hier welkom voelt, van jong tot oud, van wit tot zwart en van rijk tot arm. Dus ook de daklozen. Het moet natuurlijk veilig blijven voor iedereen, maar al die verschillende culturen bij elkaar vormen een schat aan kennis." Voor de toekomst denken de twee eraan een deel in te richten als 'survival bos' waar mensen manieren leren om zonder allerlei technologische middelen in de buitenlucht te overleven. "Misschien hebben daklozen wel meer kennis op dit gebied dan wij en dat kunnen we goed gebruiken, want veel kennis is aan het verdwijnen door de verstedelijking." Misschien, zegt Jaspers er nog maar eens bij. "Want het idealistische beeld wat ik heb van daklozen als eigenwijze en zelfredzame, vrije lieden kan ik misschien soms wel wat bijschaven. In de realiteit gaat het natuurlijk om veel gezinnen die verre van vrijwillig op straat staan. Ook zij zijn het als iedereen welkom in het bos en om te plukken." In het bos mag je een handje gratis proeven en wat je mee naar huis wil nemen, kan tegen betaling van een bescheiden prijs, eventueel met een Ooievaarspas en een deel ook in de vorm van een ruildienst. Of zoals Jaspers het noemt een 'takkenstelsel'. Niks staat

echter nog vast. "Ik roep iedereen op vooral met eigen ideeën te komen, want dan wordt dit bos echt van iedereen." Heb je een idee voor activiteiten in het voedselbos of wil je je kennis delen, GeuzeGroen hoort graag van je via [www.geuzegroen.nl](http://www.geuzegroen.nl).

#### Voedselbos Vlaardingen

Voor wie nu al wil weten hoe zo'n voedselbos aanvoelt, is er het Voedselbos Vlaardingen, dat al sinds 2015 aan het groeien is. Dit grootste openbaar toegankelijke voedselbos in omgeving Rotterdam telt 9000 vierkante meter aan eetbare planten en andere soorten die deze planten ondersteunen. De missie is het produceren van voedsel, het bevorderen van biodiversiteit en het creëren van een fijne plek om te vertoeven. Zomaar langs gaan kan momenteel niet. Een afspraak maken kan wel. Als het weer mogelijk is, zijn hier elke laatste zondag van de maand rondleidingen te volgen. Na aftoep mag de bezoeker zelf beslissen wat hij betaalt. [www.voedselbosvlaardingen.nl](http://www.voedselbosvlaardingen.nl)